

Vraag het aan Morya



Wees ordelijk

“Je moet bepaalde dingen in je eigen leven tot orde brengen. Anders kan Ik niet in jouw leven werkzaam zijn.

Wanneer je slordig bent, wanneer je niet voorkomend bent, wanneer je niet met liefde werkzaam bent, dan kan je Mij in jouw leven niet vinden - dan ben Ik er wel maar je kan Mij niet vinden. En toch, Ik beloof dat Ik elk van jullie wil steunen, ook de mensen die slordig zijn en ook de mensen die niet op de juiste manier bezig zijn, maar in dat geval kan je Mij niet vinden.

Wanneer je ordelijk te werk gaat, wanneer je een goede wil hebt, wanneer je bepaalde dingen in je leven stelt die belangrijk zijn in Mijn richting, dan kan je Mij op je weg vinden.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads 'M. Morya'. The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid”
(uit hoofdstuk 17: ‘Ik ben als een broeder’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 87

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


